

DOPET

från mörker till ljus



Ett hjärta fullt av liv

Alla borde få njuta av livet och uppleva tillfredsställelse, glädje och frid på insidan.

Vårt inre söker ihärdigt efter dessa livskvalitéer och de goda nyheterna är att alla människor kan få uppleva dem. När Jesus kom till jorden var uppdraget att göra himmelriket tillgängligt för alla människor. Genom tron på Jesus upprättas relationen med Gud och vi får del av allt hans goda.

Genom Jesus återförenas vi med Gud. När vi vänder oss till Jesus kan vi göra upp med allt som ligger mellan oss och Gud, och få en helt ny start i livet tillsammans med livets källa. Ingen synd, ingen skuld, ingen brist, ingen dom och ingen död. Bara evigt liv, massor av sprudlande liv på insidan.

Vem är ditt inre kopplat med? Jesus menar att hjärtat av människans problem är problemet med hennes hjärta¹, och från hjärtat utgår livet.

Genom att vända dig till Jesus får ditt hjärta full upprättelse och genom dopet blir du förenad med Gud. Då kan livet börja på allvar!

¹ Matt 15:19

Bara Jesus

Alla som fått Jesus presenterad för sig måste ta ställning. Vad man ska göra med denne Gudamänniska? Ingen kan vara neutral inför en person som påstår sig vara, "enda vägen till Gud"².

Jesus välkomnar alla och är allas räddare. Han överträffar alla filosofer, religionsstiftare och tänkare genom alla tider. Deras tankar må vara upplysta men ingen annan är vägen till Gud, bara en. Bara Jesus. Hur tar du ställning? Ditt val avgör din framtid.

² Joh 14:6

Detta händer i dopet

1. Beslutet att följa Jesus

Att bli en Kristen handlar i grunden om att få det rätt ställt med Gud och bli en Jesu efterföljare. De första fyra böckerna i Nya Testamentet beskriver det Jesus sa och gjorde, så att vi kan följa hans exempel.

När Jesus, 30 år gammal, offentliggjorde för första gången vem han var så skedde det genom att han döptes. Inte för att han behövde lämna ett gammalt liv bakom sig, utan för att visa oss människor vägen att vandra på.

Gud gensvarade med att öppna himlen och Guds Ande sänkte sig över honom likt en duva. Samtidigt hördes en röst som sa, *”Denne är min Son, den älskade. I honom har jag min glädje”*³.

När vi väljer att följa Jesus börjar det med att vi låter oss döpas. Vi väljer att identifiera oss med Jesus som vår frälsare och Herre. På samma sätt som för Jesus, så öppnas himlen över oss. Guds Ande kommer över oss och bilden av duvan talar frid över våra liv. Gud utbrister, *”Här är ännu ett av mina älskade barn som jag gillar!”* Du är hemma och älskad hos Gud.

2. Fylld och färgad av Jesus

Själva dopakten kan verka något märklig för den ovane, men symboliken är tydlig och den påtagliga kraften måste upplevas.

Ordet för att döpas användes på Jesu tid i två andra vardagliga sammanhang. Dels för att sänka ned, t.ex. en mugg i ett vattenkäril för att fylla den. Eller för att doppa t.ex. ett tyg i ett färgbud för att färga det. Att bli döpt handlar om att bli fylld och färgad av Jesus.

Ett talesätt som vi har är *”om jag vore i hans kläder skulle jag...”* Bibeln beskriver just att vi genom dopet får ta på oss Jesu kläder⁴. Vi identifierar oss helt och hållet med honom och blir därmed inneslutna i allt han är⁵.

3. Från mörker till ljus

När vi tar emot Jesus som vår frälsare öppnas himlens dörr för oss och vi får del av allt Guds goda. Genom dopet stiger vi bildligt talat in i himmelriket och stänger dörren bakom om oss, låser dörren och slänger bort nyckeln. Vi vill helt enkelt inte gå tillbaka till mörkret.

Det mörker som tidigare gjort anspråk på oss har inte längre makt över oss. Synd, mörker, död, och djävulen har inte längre rättighet att äga mig. Det gamla levnadssättet, centrerat kring egot, är begravet i dopvattnet⁶. Efter dopet är vi istället förenade med det nya livet på insidan⁷.

Genom dopet klipper Jesus av det negativa flödet från förr och han blir i dig ett nytt flöde som resulterar i rättfärdighet, frid och glädje⁸. Du kan välja att återgå till ett gammalt, gudsfientligt sätt att tänka men efter dopet måste du inte, du är fri.

I dopet försvinner inte ditt gamla sätt att tänka utan du sätts fri från det gamla så att du inte måste följa det⁹. Syftet med dopet är att det nya i oss ska börja verka ut allt det positiva, allt det Kristuslika.

”Att döpas är att dö och uppstå med och i Kristus. Det är att dö bort från den död som är så djupt var förbunden med vårt liv.” (Olivier Clément)

⁴ Ef 4:22-23, Gal 3:27

⁷ Rom 6:4-5

⁵ 2 Kor 5:21

⁸ Rom 14:17

⁶ Rom 6:3

⁹ Rom 6:11

³ Matt 4:16-17

4. Inte längre ensam

Petrus sa på Pingstdagen att vi skulle få den Helige Ande som gåva när vi vänt oss till Jesus och låtit oss döpas¹⁰. På samma sätt som Anden kom över Jesus när han döptes och började sin offentliga tjänst, så kommer Anden över oss när vi offentliggör vår inre omvändelse.

Det är genom Anden som vi verkligen börjar förstå vem Gud är, hur vi kan lära känna honom och vad vi kan göra genom honom som ger oss kraft¹¹.

Anden är den hjälpare som Jesus lovade att vi skulle få och som aldrig skulle lämna oss utan förbli i oss¹². Genom Anden görs det omöjliga möjligt och himlens perspektiv börjar bli greppbart.

Genom Anden får du uppleva sann gemenskap med Gud själv. Han är alltid där för att hjälpa och styrka dig. Du behöver aldrig mer vara ensam.

5. Gemenskap

Alla längtar efter en plats där man är uppskattad och känner gemenskap. I och med dopet och att vi får del av Anden öppnas en helt ny värld av gemenskap i församlingen¹³.

Bibeln talar om församlingen som en familj, en samhörighet som sträcker sig över alla folkgrupper och kulturer över hela världen. För att växa vidare i tron är denna gemenskap avgörande.

I församlingen finns mer bibelundervisning, vänskap, den livgivande nattvarden och bönegemenskapen¹⁴. Allt detta behöver vi för att växa oss starka i tron och få uppleva mer av Guds godhet.

Genom Andens guidning och församlingens stöd så kommer också Guds uppgift för dig att klarna. Gud har en plan och ett syfte med ditt liv. Dopet är början på ett spännande liv med Gud!

¹⁰ Apg. 2:38

¹³ 1 Kor 12:13, Apg. 2:41

¹¹ Fil. 4:13

¹⁴ Apg 2:42

¹² Joh. 14:16-17

Historisk återblick

Året är 33 e.Kr., och Jerusalem är fullt av folk på grund av den årliga Pingstfestivalen. Mitt i folkvimlet och något av kaos stiger Petrus fram och fångar folkets uppmärksamhet,

”Jerusalems invånare och festivalbesökare, ni har säkert hört talas om Jesus från Nasaret som gjort sig världskänd genom sin undervisning och alla de oförklarliga mirakler som han gjorde mitt ibland oss. Ni har säkert också hört om det tragiska, att han trots att han var oskyldig utlämnades till Romarna för att dödas genom korsfästelse. Men vi har goda nyheter: Det till synes oförklarliga har hänt igen, döden kunde inte hålla kvar honom. Jesus Kristus har uppstått från de döda!”

Lyssna! Han har visat sig för hundratals av oss, och genom hans död och uppståndelse så finns det nu förlåtelse för våra synder. Gud har öppnat upp en väg genom det Jesus gjorde, så att vi kan få det rätt ställt med Gud och evigt liv.¹⁵

Folket blev träffade av budskapet och man utbrast: *”Vad måste vi göra för att ta del av detta?”*¹⁶

Petrus, en av Jesu närmaste lärjungar ger ett tydligt svar,

*”Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så får ni syndernas förlåtelse och den Helige Ande som gåva.”*¹⁷

¹⁵ Apg 2:14-36 Fritt sammanfattat

¹⁶ Apg 2:37

¹⁷ Apg 2:38

Vi lär oss

1. Omvänd er

Omvändelse handlar om att i grunden tänka om och orientera sig kring Gud istället för sitt ego, att sätta sin tillit till Jesus istället för sig själv. Detta är inte lätt, men nödvändigt och möjligt genom den tro som Gud ger.

Denna tro föds i hjärtat och erkänner Jesus som Gud, Jesus som uppståndsen från de döda och bekänner honom som frälsare¹⁸.

2. Låt er döpas

Det andra som Petrus uppmanar dem att göra är att låta sig döpas. Dopet hör alltså till omvändelsen, och skulle kunna beskrivas som den yttre manifestationen eller offentliggörandet av den inre omvändelsen.

Samma tro som för till frälsning, tar emot dopet som förenar människan med den nya verkligheten som Gud nyskapat på insidan.

3. Syndernas förlåtelse och den Helige Ande som gåva

Gåvan till den som omvänder sig och låter sig döpas är av oändligt värde: Syndernas förlåtelse och del av Guds Ande. Tidigare skiljde synderna oss från Gud, men genom omvändelsen och dopet skiljs vi från synderna och förenar oss med Gud.

Genom tron på Jesus får vi den Helige Ande som gåva, vilket gör det möjligt för oss att lära känna Gud.

¹⁸ Rom 10:9

Vem kan bli döpt?

1. Den som har hört evangeliet

I Bibeln läser vi om den etiopiske hovmannen som hörde de goda nyheterna om att Jesus levde och öppnat vägen till Gud. Då frågar han: *”Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?”*¹⁹. Inget, och han blir döpt.

2. Den som har tro

Jesus säger: *”Den som tror och blir döpt ska bli frälst”*²⁰. Utan tro finns inget att bekräfta eller försegla. Tron är mottagaren av dopets nåd på insidan. Tro är därför en förutsättning för dop.

3. Den som har omvänt sig

Petrus svar på Pingstdagen som vi citerat innan: *”Omvänd er och låt er döpas”*²¹. Tro och omvändelse är två sidor av samma mynt. Båda sidorna är givet av Gud, och är en förutsättning för att dopet ska ha verkan.

¹⁹ Apg 8:36

²⁰ Mark 16:16

²¹ Apg 2:38

